

SOLDATTORP NR 48

Soldattorpet nr 48 hör till de äldsta husen i Skokloster. Det första byggdes någon gång på 1600-talets senare del. Soldaten som då flyttade in i torpet hette Ture Wass. Han flyttade in 1679.

Det nuvarande soldattorpet är från 1700-talets senare del. Med undantag av 1800-talets nymodigheter, en järnspis på härden i stugan, en tegelugn i kammaren samt en ytterförstuga, är soldattorpet helt ursprungligt. Ovanpå bakugnen finns luffarhyllan kvar för hemlösa vandringsmän och stugvinden för sädestorkning och bohag är fortfarande oinredd.

Före detta slottskamreren och fanjunkaren Bror Nygren använde torpet som sommarbostad mellan åren 1968-1990. Han började samla och katalogisera gamla bruksföremål som traktens befolkning skänkte honom. På äldre dagar orkade dock inte Nygren sköta sina samlingar och Skokloster Gilles dåvarande ordförande Yngve Karlström fick i uppdrag att hjälpa till med dessa. Nu är soldattorp nr 48 ett "riktigt" museum, som visar Skokloster sockens egen kulturhistoria.



Bror Nygren framför soldattorpet

Torpet har blivit en samlingspunkt för Skokloster Gilles medlemmar. Torpet visas för alla som vill och för olika grupper av besökare t.ex. skolklasser, pensionärsföreningar, kulturföreningar m.fl.

Soldattorp nr 48 i Sonka, Skokloster är kärnan i föreningen Skokloster Gilles verksamhet. När Gillet fick torpet som gåva av friherrinnan Hermine von Essen år 1990 var det på villkor att inget fick förändras, utan att torpet skulle vara som förut. Detta har medlemmarna i föreningen skött mycket bra och idag kan de med stolthet visa upp ett mycket välskött soldattorp och bygdemuseum.



Yngve Karlström tackar Hermine von Essen för den fina gåvan som Skokloster Gille fick mottaga